



Mediawijsheid

Youtube is een website die erg veel filmpjes aanbiedt aan internetters. Deze filmpjes variëren van grappige dingen tot muziek filmpjes en dergelijke. Bijna iedereen heeft wel eens op Youtube gekeken. Ook zetten veel mensen hier de filmpjes neer die ze op vakantie hebben gemaakt of van een leuk concert dat ze hebben meegemaakt. Hierdoor is het aanbod dus erg groot.

Waarom Youtube ?

Een van de grote voordelen van Youtube is dat iedereen altijd toegang heeft tot een groot aanbod van filmpjes. Dit aanbod wordt ook elke dag groter en groter. Je kunt er ook altijd veel muziek vinden. Dit is bijvoorbeeld handig als je met je computer in een stille omgeving zit en je hebt behoefte aan wat muziek. Als je naar Youtube surft, kun je direct een groot aanbod aan muziek vinden van jouw favoriete artiest.



Pas op !

Het grote gevaar van Youtube is dat erg veel jongeren denken dat ze grappig zijn en vervolgens filmpjes posten van allerlei onzin die ze hebben uitgehaald. Het is de laatste tijd al vaak gebleken dat de politie dit ook goed in de gaten houdt. Er zijn namelijk al een aantal incidenten geweest van mishandelingen die gefilmd zijn en vervolgens op Youtube zijn gezet.

Wanneer de politie dit door heeft en de gezichten van de daders herkent dan zullen deze mensen opgepakt worden en terecht worden gesteld voor hetgeen dat ze hebben gedaan. Dit is aan de andere kant ook weer een voordeel van Youtube. Maar bedenk ook even , dat er ook nog een slachtoffer is waarvan dus een zeer gevoelig filmpje op het [internet](#) werd verspreid.

Wat ook een gevaar is van Youtube is dat je ook snel een filmpje van je vakantie of iets dergelijks hier op gaat plaatsen. Dit hoeft natuurlijk niet altijd een gevaar te zijn. Maar het is al snel erg persoonlijk en er zijn dus wel veel mensen die dit van jou kunnen bekijken. Let dus goed op wat je wel en wat je niet wil publiceren!

Project Schoenmaatjes

Vrijdag hebben we met zijn allen dit project geopend.

De Black Pallies zongen het schoenmaatjeslied en in de klas hebben we onze schoendoos in elkaar gestoken.

In de komende weken gaan we onze doos mooi versieren.



En vul die
schoendoos....

Natuurlijk moeten we deze dozen ook vol krijgen en moesten jullie een voorraad zeepjes hebben (niet vloeibaar), knikkers, ballonnen (nieuwe), tandenborstels(nieuwe), sleutelhangers... Je mag dit allemaal meegeven. De kinderen hebben ook een foldertje bij. Hierin staat duidelijk wat wel en wat niet in de doos mag.

Bezoek van de Sint



Het feest van de Sint komt dichterbij... Ook bij ons op school horen we de kinderen al leuke Sinterklaasliedjes zingen!

Het is een spannende tijd want uiteraard brengt de Sint ook dit schooljaar weer een uitgebreid bezoek, we zijn benieuwd !

Op 6 december is het dan ook feest voor alle kinderen en hoeven ze niet naar school te komen !!!

Theaterbezoek

De klassen van juf Goele, juf Els, juf Jolien en juf Veerle gaan naar Palethe de voorstelling van “achter de spiegel” volgen.

TAALGEBRUIK



De komende periode staat ons pictogram “niet schelden” centraal. De laatste tijd merken we dat er door een aantal kinderen echt gescholden wordt of om het met andere woorden te zeggen : “Het ongepast taalgebruik loopt de spuigaten uit!” Daar willen we iets aan doen. We willen ook aan jullie ouders vragen om hieraan mee te werken en uw kinderen te berispen als ze scheldwoorden gebruiken. We proberen als volwassenen ook zeker zelf het goede voorbeeld te geven.

Voorleesweek



VOORLEZEN
HET LEUKSTE KWARTIERTJE VAN DE DAG

De voorleesweek is een jaarlijks terugkerende campagne die volwassenen wil aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine en jongere kinderen. Thuis en op school samen met de kinderen boeken kijken en voorlezen, stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent ook plezier voor kinderen en volwassenen in een intiem en gezellig samenzijn.

Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag.

Ook in Pallieter werd er veel voorgelezen deze week, nog meer dan anders. Maar ook de turnjuf en turnmeester, de knutseljuf, de praatjuf, de directrice en nog andere jufs en meesters werden uitgenodigd om in klasjes te komen voorlezen en grotere kinderen zijn gaan voorlezen bij onze kleinsten... Echt leuk!

Nog een fijne week...

