



Met een boekje in een hoekje...

We zijn er met zijn allen gezellig in gedoken en er wordt wat afgelezen...

Heel boeiend allemaal!

Volgende week organiseren we een heuse leesmarathon waarover later meer...

Pluk je geluk

Zoals jullie weten is ons overkoepelend project dit schooljaar : ***“pluk je geluk”***...

Wisten jullie dat je van lezen ook gelukkig kan worden en dat er ook veel boeken over geschreven zijn... In het begin van het schooljaar werkten

we met zijn allen al rond zo een prachtig boek : “Geluk” van Leo Bormans...

Gelukkige mensen leven langer en gezonder. Ze presteren beter

en hebben meer vrienden. Redenen genoeg dus om aan je

geluk te werken. En misschien ook een goede reden om er met je kinderen over te lezen...



Humor in ons project ...

Lezen kan soms ook heel plezierig en spannend zijn. De kinderen kozen er zelf voor om ook te leren over "humor" ... dus in alle klassen wordt er wel een moppenboekje open gedaan...

En wie kent dit mopje ? Lees maar

De klas uit!

Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem
Dus de juf zegt: "jantje wil je even ophouden"
Waarop jantje door blijft gaan "broem broem broem broem"
En dan zegt de juf: "Jantje ga nu maar na de gang"
"Nee" zegt jantje "dat kan niet, mijn benzine is op!"



Naar de bieb

Deze week en volgende week zijn er ook auteurslezingen in de bieb en dit past perfect binnen ons project !

Fijne werkweek !