

## Beste mensen

De herfstvakantie ziet erop en we zijn weer fris gestart!

In de vakantie zijn er ook wel leuke dingen gebeurd, want ons juf Els heeft een flink kereltje op de wereld gezet : “Nathan”!

Juf Els wordt vervangen door juf Karolien.



## Zomerzonnewendefeest ...

Voor de vakantie zijn we samen gezellig, feestelijk, warm geëindigd met een gezamenlijke afsluiting van ons eerste project! Muziek, leuke activiteiten, pannenkoekenfestijn, forums waren de ingrediënten van deze dag!

Ridder Piepus en de mensels waren uiteraard van de partij ....

En onze eigenste Pallieterburgemeester verklaarde het feest voor geopend.





## Project : de grote wereldoorlog 2014 – 2018



### Herinneringseducatie

“Herinneringseducatie” is werken aan een houding van **actief respect** in de huidige maatschappij vanuit de **collectieve herinnering** aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als **oorlog, intolerantie of uitbuiting** en dat **niet vergeten** mag worden!

Hier gaan we de komende periode rond werken...met uiteraard de link naar ons overkoepelend project waarin

we al veel geleerd hebben over : “begrip voor elkaar, respect, vriendschap....”

## **Wat als er geen oorlog zou bestaan?**

Hoe zou ons leven dan zijn?

Wat betekent vrede voor een kind?

Wat is verdraagzaamheid?

We leggen in dit project uiteraard het accent :”ruzies en conflicten...” Hoe ontstaan ze en hoe lossen we ze op?

De oorlog vandaag? Waar kunnen wij, ‘Pallieters’, ons voor inzetten?

We eindigen dit project met een vredesweek waarover later meer...

## **Nayra**

Deze week krijgen de kinderen een pamperenveloppe mee voor ons schoolhondje...Alle centjes zijn welkom en dankjewel alvast...



**Fijne week verder...**