

Project: de grote wereldoorlog

Vrijdag hebben we met alle Pallieters dit project geopend.

Wat is er 100 jaar geleden allemaal gebeurd? Via beeldmateriaal werd het hele verhaal aan de kinderen verteld. In de klas hebben alle kinderen daarna even stil gestaan over hoe het nu overal in de wereld eraan toe gaat en dit is niet zo fraai... Iedereen maakte een poster en knutselde klapprozen. Onze maatschappij ziet er ook op dit moment niet zo vredelievend uit! Ook nu zijn er nog vluchtelingen en is er oorlog...

Maar het begint allemaal bij ons zelf... Respect opbrengen voor anderen en verdraagzaamheid worden 2 belangrijke elementen die we in dit project zeker meenemen!



Laat "nooit meer oorlog" geen loze woorden zijn...



11 november: wapenstilstand

Onze kinderen brengen een bezoek aan het standbeeld en leren over de soldaten die voor ons land gesneuveld zijn!

Zij gaan ook op leerwandeling naar het militair kerkhof of maken een monumentenwandeling...

T4T - techniek

Deze week dompelen we ons ook even onder in de wereld van techniek. Verschillende klassen gaan aan de slag i.s.m. TIO.

Er wordt een echt sfeerlichtje en een pennenbakje gemaakt!



Onze beloning

Met Kerstmis krijgen de kinderen een grote beloning!

In het hoogste level staan leuke activiteiten zoals schaatsen, zwemmen enz... We stimuleren de kinderen dagelijks om goed hun best te doen en natuurlijk mogen jullie thuis de kinderen ook motiveren om voor een leuke beloning te gaan!



Een fijne week verder...