



Welkom... welkom... aan al onze kinderen !

Een blauwe hemel en een stralende zon zorgden voor een fantastische start !

“SLIMME HANDEN” : Zo noemt ons overkoepelend project voor dit schooljaar.

“Slim” hoort bij denken en denktraining gaan we pittig onder de loep nemen.

“Handen” omdat we veel gaan doen, creatief gaan bezig zijn en dit schooljaar **“techniek”** een boost gaan geven...

In deze eerste weken leren we elkaar kennen en hopelijk worden we allemaal dikke vrienden in Pallieter. Natuurlijk gaan we weer op zoek naar een kinderburgemeester en mogen de kinderen zich kandidaat stellen voor de kinderraad... Kinderen kunnen met hun klas weer gouden sterren verdienen en dit door deze maand te proberen vooral **RESPECTVOL** om te gaan met onze vrienden, de leerkrachten maar ook met al het mooie nieuwe materiaal...

Er staat weer heel wat op ons programma en jullie kunnen dit volgen via het Pallieternieuws. Ook staat er al een jaarkalender op de website.

Een datum die je best al noteert : **donderdag 19 september** : algemene ouderavond (de uitnodiging volgt)



Het is de bedoeling dat alle kinderen alle jufs en meesters leren kennen.

We doen dit op een ludieke manier met leuke activiteiten.

Bolderkar

We zijn nog op zoek naar een bolderkar. Moest iemand er nog één hebben die niet meer gebruikt wordt ? Wij zijn er heel blij mee !



Het nieuwe schooljaar is begonnen, het pastorale jaarthema past perfect bij onze “slimme handen” – “Handen vol hoop !”.

Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding ... Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange **vorming** van onze leerlingen en onszelf, **in dialoog** en met de hoopvolle boodschap van **Jezus als gps**.



Nog een fijne week !