



Koning van de stilte

Stilte, kunnen luisteren naar elkaar, naar een opdracht maar vooral ook rustig worden na een speeltijd en stilletjes naar binnen gaan... daar besteden we nu extra aandacht aan!



De koning van de stilte zoekt dienaars, trouwe dienaars die in Pallieter echt stil kunnen zijn daar waar het hoort. De koning maakt in de school regelmatig zijn ronde om te kijken of hij trouwe dienaars die luisteren met hun oor maar ook met hun hart, kan vinden!

We zijn benieuwd.

Nieuw project : “Een heer in het verkeer!”



We vinden het belangrijk dat alle kinderen weten hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer

Kinderen moeten leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat dus verder dan alleen maar het aanleren van kennis van het verkeersreglement in

de klas. Kinderen moeten de kans krijgen hun vaardigheden te oefenen en kennis te maken met de mobiliteitsproblematiek. Zowel de stappers (voetgangers), trappers (fietsers), het openbaar vervoer en passagiers komen aan bod.

“Gezien worden” in het verkeer vinden we heel belangrijk. Ieder jaar proberen we de fietsers op een ludieke wijze te motiveren hun fluohesjes dagelijks een gans schooljaar te dragen. Ook bij elke uitstap wordt er gevraagd een fluohesje aan te doen, zodat we dan GOED zichtbaar zijn!!

Daarnaast dragen wij ook een veilige verkeersomgeving rond onze scholen hoog in het vaandel. Hier proberen we ook de ouders bij te betrekken. We streven naar : Het aanbrenge van kennis in de klas, het oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving, het oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer en het toepassen van de ingeoeffende vaardigheden tijdens verplaatsingen.



Individueel oudercontact

28 januari : individueel oudercontact... Alle ouders krijgen de kans om de vorderingen van hun kind met de leerkracht en andere betrokkenen te komen bespreken. Wij hopen op een goede opkomst.

Wanneer de kinderen zelf meekomen, moeten ze wel bij hun ouders blijven...

Game-verslaving



We merken de laatste tijd dat er verschillende kinderen veel te veel uren achter het schermje van PC of andere multimedia doorbrengen. Dit is niet gezond. Ze komen heel moe naar school, hebben dus 's nachts te weinig geslapen, zijn onrustig en ook heel prikkelbaar. Ze kunnen nog weinig opnemen. Dit is natuurlijk nefast voor hun ontwikkeling! Ook de inhoud, spellen enz... zijn niet altijd kindvriendelijk of aangepast aan leeftijd en leefwereld van het kind! Hier misschien toch eens over nadenken en goed opvolgen is de boodschap!



31 januari

Lokale verlof dag : kinderen hebben geen school!



Fijne werkweek!