



Dag allemaal,

Hier zitten we nu in school met een lege speelplaats en lege klasjes...

Wat hopen we dat het gauw weer allemaal gewoon wordt.

Wat hopen we dat we alle Pallieters hier weer gauw mogen terug zien.

Ik hoop dat jullie allemaal wat overweg kunnen met de taakjes.

De jufs of meesters mailen jullie ook en je kan met je vraagjes altijd via mail bij hen terecht. Je mag ook altijd op deze mail reageren.

Op onze website komt binnenkort een paasforum waar jullie nog eens allemaal kunnen zien wat we de afgelopen tijd gedaan hebben.

Zo blijven we toch een beetje verbonden met elkaar.

Gelukkig is het zonnetje wat van de partij en kunnen jullie dik aangekleed ( want het is nog koud ) buiten spelen. En dat is wel gezond!

De dieren in de school maken het allemaal goed, alleen is er één kip gestorven. Meester Ruud komt alle dieren verzorgen.



Jan heeft hard gewerkt in onze tuin en die ziet er al helemaal lenteklaar uit.



**Houd jullie goed en wees vooral lief voor elkaar! En ook jullie mogen om 20.00uur applaudisseren voor alle helpende mensen, alle helden in de ziekenhuizen...**



Tot volgende week...

Juf Noëlla

