

## Dag allemaal

De school is terug gestart en dit een weekje later dan we gewoon zijn.

Corona is nog steeds niet verdwenen en ook in onze school proberen we de kinderen er steeds weer alert op te maken dat we de maatregelen moeten volgen, in acht moeten nemen.

### We geven nog even mee dat :

- We niet met de kinderen gaan zwemmen ( vervangende sportactiviteiten )
- Dat we geen ouders in de school kunnen toelaten, mocht er iets zijn, gelieve dan telefonisch contact op te nemen en te vragen naar de directie of zorgcoördinator
- Het mondkapje op de bus verplicht blijft voor alle kinderen
- Gelieve ook thuis de maatregelen goed toe te passen

## Help mee verspreiding van het coronavirus te voorkomen



## Rapporten

Hopelijk hebben jullie wat tijd kunnen maken om samen met je kind het rapport eens te overlopen.

Graag hadden we ook dat je het briefje, waarbij jullie moeten aangeven dat je het rapport gelezen hebt, mee terug naar school geeft.

## Forum en afsluiting voor de herfstvakantie

In kleinere groepen hebben we op een ludieke manier onze vorige periode afgesloten.

De kinderburgemeester hield een toespraak!

De beloning was leuk, sportief, spannend... zeker het spook – en griezelgebeuren rond Halloween.

Enkele sfeerbeelden...



## Eerste communicantjes

In onze school hebben verschillende kindjes

hun eerste communie gedaan. Dit konden we niet zomaar laten voorbijgaan. In ons forum hebben we deze flinkerds dan ook in de bloemetjes gezet !



## Proficiat ook aan de ouders uiteraard....



## Nieuw project : "de school van toen"

Vandaag openen we dit nieuwe project. In het toneelstuk konden de kinderen al eens proeven hoe het er vroeger in de klas aan toging.



Gedurende de komende weken duiken we dus terug in de tijd.

Hoe werd er toen les gegeven, wat mochten de kinderen wel en niet... hoe streng was de juf of meester... waarover werd er geleerd en wat moesten de meisjes goed kunnen... welke spelletjes werden er gespeeld op de speelplaats? Kwam de Sint ook in de klas? En hoe werd Kerstmis gevierd? Heel leuk en boeiend allemaal...

We houden jullie op de hoogte!

### **Pallieterkalender**

Dit schooljaar kunnen we geen kerstmarkt organiseren of ijstaarten verkopen... We hebben daarom een heel leuk alternatief bedacht. We gaan een Pallieterkalender maken met foto's van de jarige kinderen per maand op een ludieke manier.

De kinderen krijgen een briefje mee en kunnen dan een kalender bestellen – kopen. Ook mogen ze dit doen voor grootouders, meters, peters... U hoort er eerstdaags nog wat meer van.



**Nog een prettige week en houd je gezond!**