



Een spannende week

Deze week verwachten we nieuws van Sinterklaas en Zwarte Piet.

Ieder jaar zijn ze blij dat ze op onze school mogen komen.

Nu met het hele Coronaverhaal zal het zeker een speciale editie zijn.

We zijn benieuwd welke verrassingen we mogen verwachten.

We hebben
je  *nodig!*

Advent

Vandaag is de advent begonnen. In iedere klas werd een mooie adventskrans gemaakt.

“Samen tegen armoede” is het thema van dit jaar.

Deze campagne vraagt om samen de strijd aan te binden en voor solidariteit te kiezen.

Ondanks donkere dagen en moeilijke tijden kijken we toch uit naar Kerstmis. Kerstmis een tijd van licht en hoop, handenvol hoop voor het nieuwe jaar...



Iedere week steken we in de klas een kaarsje aan en staan we even stil hoe wij samen kunnen bijdragen aan een liefdevolle wereld waar het goed leven is voor iedereen.

Netheid



We willen alle ouders van onze tienermeisjes er op attent maken dat ze niet met nepnagels naar school mogen komen. Ook het zich schminken is bij ons echt niet aan de orde!!

Winter

Het is behoorlijk koud. We vragen dan ook om de kinderen hier goed op te kleden, dikke jas, muts, sjaal...

We werken ook regelmatig buiten en daarom vinden we het belangrijk dat de kinderen warm aangekleed zijn.



Project

“De school van toen”, leeft echt bij de kinderen.

Vorige week hebben alle kinderen kennis gemaakt met spelletjes van vroeger : bikkelen, hinkelen, touwtje springen, knikkeren...

Leuk en ook fijn om te blijven spelen... Beter dan teveel voor TV en computer...

Een fijne week!

