

Pallieternieuws 07 december 2020

Sinterklaasbezoekje in Pallieter



Dit schooljaar verliep het helemaal anders!

Sinterklaas en zwarte Piet zijn echt wel hier geweest. Eerst dacht de Sint dat Piet zich vergist had, want er waren geen kinderen...De school was immers al uit... maar niets was minder waar, want er was een filmploeg gevraagd om het bezoek aan Pallieter te filmen en zo heeft Sinterklaas de kinderen toch kunnen toespreken. Uiteraard was er voor iedereen een zak snoep en een vrijkaartje voor een ganse week geen huiswerk af te spreken met de juf of meester...

Poëzie

In de klas van vroeger hebben de kinderen kunnen kennismaken met een poëzie-album... Het boekje waar we andere kinderen in laten tekenen en versjes schrijven. Zo een boekje kan uitgroeien tot een mooi souvenir voor later! Sommige jufs en meester hebben hun poëzie van vroeger nog. Zo onthoud je ook je klasmaatjes en vriendjes van vroeger....

Vele kinderen hebben hun album al rond gegeven en er wordt volop getekend en gerijmd!



**POËZIE
VINDT ME
OP DE RAARSTE
MOMENTEN**

Loesje

Postbus 1045
8001 SA Arnhem
www.loesje.nl

De klas van vroeger

Deze en volgende week wordt er hier en daar al even getoetst hoe de kinderen het project ervaren en verwerkt hebben. Laat ze zeker deze leerstof thuis nog eens nakijken en inoefenen... goed geoefend, goede resultaten!

Zwemmen



toets

We hebben besloten om deze trimester niet meer te gaan zwemmen.

Hopelijk kunnen we in januari de zwemlessen weer veilig laten doorgaan.

Advent



Vandaag steken we ons tweede kaarsje aan.

We denken al stilaan aan Kerstmis en proberen echt ons best te doen om een lichtpuntje te zijn voor elkaar:

Iedere morgen begint er een nieuwe bladzijde

in je levensverhaal

Maak er vandaag een prachtige bladzijde van...

Nog een fijne werkweek.