

De gekke week en afsluitend forum

Zoals jullie al wisten, was het “anders” dit jaar zo zonder

carnavalsstoet! Maar toch hebben we geprobeerd een beetje sfeer te creëren. Zo kozen de kinderen een prins en prinses carnaval en de laatste dag van de gekke week mocht ook iedereen verkleed naar onze school komen. Alle kinderen kregen van juf Noëlla een lolly en voor één keer mocht iedereen eens snoepen onder de speeltijd!



Week tegen pesten



In de laatste week voor de krokusvakantie, zoals we al meedeelden in ons vorig Pallieternieuws, werd er ook speciale aandacht besteed aan het anti-pestprogramma! Alle Pallieters zeiden “NEEN” tegen pesten!

De klassen die hier heel hard hun best voor gedaan hebben, verdienen een extra ster!

Maar het is niet omdat deze week voorbij is, dat we met deze actie stoppen! Integendeel... het hele jaar door blijven we ons best doen om “NEEN” te zeggen tegen pesten!

Ook jullie ouders vragen we om alert te blijven en ons zeker op de hoogte te brengen van pestgedrag bij je kind...

Alleen samen kunnen we er iets aan doen!



De vastentijd, op weg naar Pasen



Vasten als voorbereiding op het paasfeest betekent: stil kunnen worden, weg uit de gejaagdheid, weg van de oppervlakkigheid, een gesprek aanknopen over wat er echt toe doet, sober leven, delen van je overvloed, relaties herstellen met je medemensen en met God. Zo vasten maakt je grond vruchtbaar. Daarin ontkiemen zaadjes. Daarin kan kwetsbaar leven ontluiken en goed gedijen. Kwetsbaar in het leven staan maakt je mooi!

Vastentijd is die houdingen zuurstof geven om zich aan te passen aan en naar elkaar...



Project : ME AND MY BODY



Me and my body , my body and me : het menselijk lichaam

In Pallieter breekt weer een nieuwe en boeiende tijd aan, wanneer we gaan proberen heel veel te weten te komen over ons lichaam.

Zowel de binnen –als buitenkant biedt ons veel informatie.

Uit hoeveel botten bestaat ons geraamte bijvoorbeeld en wist je dat je haren sneller groeien als het warm is. Kun je je voorstellen dat je helemaal niets zou kunnen horen? En weet je dat ruiken en proeven helemaal samen gaan. Zonder bloed zouden de mensen niet kunnen leven. Het bloed wordt door het hart in ons lichaam rondgepompt. Er zijn ook vele spreekwoorden die over ons lichaam gaan en iets speciaal of iets anders betekenen, bijvoorbeeld: “kleine potjes hebben grote oren en het neusje van de zalm... of hij valt met zijn neus in de boter ...” Wat zijn melktanden en functioneren zonder spieren zal ook niet lukken, denken we .

Hoe verzorg ik mijn lichaam en hoe druk ik mijn gevoelens uit ?

Kortom het wordt vast weer een heel leerrijk en leuk project!



Deze week proeven we een beetje van de lente...

Koning Winter heeft zo al zachtjes de aftocht geblazen...

Geniet een beetje van het zonnetje, maar het is nog geen zomer dus zorg dat de kinderen toch op de juiste manier gekleed naar school komen...

Fijne zonnige week!

