

Tante Da en de lucht van dieren

Ons laatste project voor dit schooljaar werd vandaag geopend.

En daar was Tante Da, dierenvriend voor giraffe en eekhoorns en nachtuilen en krokodillen en nog veel meer...

Ze knutselt lange "large" rietjes voor de giraf en donkere gordijnen voor de nachtuil... Het is een rare tante, die tante Da, maar ze zet zich in voor alle dieren en wat ze zeker wil is dat de omgeving waarin ze moeten leven er mooi en netjes uitziet!

Ze durft protesteren en zorgt ook soms voor veel gedoe!

Ze trekt ten strijde tegen alle dierenonrecht en komt steeds opnieuw op voor de natuur!

Wij gaan tante Da een hart onder de riem steken...

Buitenlesdagen, mooimakers, dierenfabels, leren over ons lievelingsdier, doen en buitenactiviteiten... het komt allemaal aan bod. Het belooft een leuk traject te worden tot het einde van ons schooljaar!



Mooi weer

Het weer wordt beter en we raden dan ook iedereen aan om veel activiteiten buiten te doen... Dit komt ook de bestrijding van het virus zeker ten goede... Laat de kinderen ook buiten spelen...

We moeten met ons allen echt nog alert blijven en de maatregelen goed volgen!

Corona

In onze school zijn weer enkele klassen in quarantaine gezet.

Telkens als er een besmetting van een kind gemeld wordt, heeft dit een grote impact op de organisatie van onze school.

We vragen daarom nogmaals om de maatregelen strikt te volgen en voorzichtig te zijn. We zijn jullie hier dankbaar voor.



La la lente

De bloemen, de bijtjes
de dag, je stoutste dromen
waar niemand ooit aan dacht
Pluk elk begin
als nooit tevoren
Het heeft op jou gewacht

