



Een nieuw schooljaar, een frisse en muzikale start!

Welkom aan alle vrienden van Pallieter...

Music Maestro

Ons overkoepelend project gaat dit schooljaar over muziek.

Overal stoppen we muziek in... Muziek uit andere landen, de geschiedenis van de muziek, muziekinstrumenten...

Uiteraard gaan we ook heel veel doen : zingen, djembé spelen, ritmes aanleren... want muziek is goed voor vele dingen. Het maakt je gelukkig, vermindert stress, vergroot onze woordenschat, traint ons geheugen en nog veel meer...

Just let's be friends en zing, zing, zing...



Ook onze one mile kende een prima gezamenlijke opstart.

Een gezonde geest in een gezond lichaam!



Algemene ouderavond

Maandag 13 september vindt onze ouderavond plaats.

We organiseren dit op een ludieke manier. We zijn heel blij om jullie ouders terug te kunnen ontmoeten en hopen op een goede opkomst.

De kinderen hebben de uitnodiging bij, gelieve deze in te vullen en terug mee te geven voor donderdag. Dankjewel!

Veiligheid



Gelieve er dringend voor te zorgen dat uw kind een **fluo-vestje** draagt, als hij/zij met de fiets naar school komt!

Mondmaskers

We volgen de richtlijnen van onze ministers en vragen om bij het brengen/afhalen van je kind een mondmaskertje te dragen.



Pallieternieuws

Iedereen is goed gestart... we houden jullie elke week via ons Pallieternieuws op de hoogte van wat er in onze school reilt en zeilt. We vinden het belangrijk dat jullie ouders dit even lezen en in de agenda met een oké aangeven.

Nog een fijne werkweek...

Het Pallieterteam

