

Dierendag

Vandaag mogen we allemaal eens extra lief zijn voor onze huisdieren!



In de klas hebben we er ook extra aandacht aan besteed.

Nayra ging overal op bezoek.

05 oktober : dag van de leerkracht

Leerlingen en leraren zijn wel eens opgelucht als ze 's avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by the bell roepen we alle scholen op om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van de Leraar, de schoolbel eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere **recht heeft** op goed, kwaliteitsvol onderwijs.

Op deze dag bedanken we uiteraard ook al onze teamleden in Pallieter om hun schitterende inzet voor onze kinderen, elke dag maar weer....



06 oktober : pedagogische studiedag

De kinderen hebben woensdag dus geen school



Project : Music maestro deel 2

Ons tweede deel is vrijdag gestart. Samen met de 4 Bremer stadsmuzikanten en de alverman maken we een muzikale tocht... Instrumenten, daar hebben we het over...

Zonder instrumenten geen muziek: hoe zijn ze ontstaan, zelf musiceren en muziekinstrumenten maken, muziek in de natuur... het komt allemaal aan bod en het belooft heel muzikaal leuk te worden.



Verkiezing kinderburgemeester.

Vrijdag werd onze nieuwe kinderburgemeester ingehuldigd.

Milan uit de klas van juf Mieke G. viel dit schooljaar de eer te beurt. Ook de echte burgemeester Frank Smeets kwam naar onze school om Milan in het burgemeesterschap in te wijden.

Ceyda en Lars Vandael werden de twee nieuwe schepenen.

Proficiat aan allen.