



Pallieternieuws 13 december 2021



Toch een beetje kerstsfeer in Pallieter.

Donderdagvoormiddag wordt onze beloning georganiseerd. Hopelijk kunnen hier veel kinderen aan deelnemen. Normaal hadden we een grote verrassingstocht gedaan, maar door omstandigheden kunnen we deze niet laten doorgaan. We hebben uiteraard een alternatief gezocht.

Vrijdag starten we met onze ingekorte kerstbezinning, waarna het forum plaatsvindt. De kinderen wacht nog een leuke kerstverrassing en in de namiddag volgt dan ons traditionele kerstfeestje in de klas...



*In al deze activiteiten kunnen we ons  
weer een Pallieterfamilie noemen  
waar we proberen ons met elkaar te  
verbinden door te luisteren, elkaar te  
respecteren, graag te zien, aan te voelen,  
te helpen en er voor elkaar te zijn...*

## Verlengde kerstvakantie

Deze extra week gaat in op  
maandag 20 december.



Vrijdag **17 december** eindigt de school om **15.00 uur**.

Het was een zware en moeilijke eerste trimester.

Ondanks Corona hebben we onze kinderen over het algemeen toch bijna allemaal naar school kunnen laten komen en hard met hen gewerkt voor zover dit mogelijk was!

Ik hoop echt van harte dat er in het nieuwe jaar betere tijden aanbreken voor iedereen!

## Takenbundeltje



Heel **vrijblijvend** geven we onze kinderen een klein werkbundeltje mee. Wat lezen, herhalingsoefeningen, het is sowieso goed voor hen... Dus laat hen af en toe hier maar in werken. Na de vakantie is het de bedoeling dat ze hun taakjes terug mee naar school brengen.

## Schoolkrantje

Het is weer de moeite en heel mooi... zeker even lezen!



## Na de kerstvakantie

De week na de vakantie wordt onze herhalingsfase georganiseerd. De toetsen worden pas afgenomen vanaf vrijdag 14 januari.

Het **individueel oudercontact** organiseren we ook later en vindt plaats op **donderdag 03 februari**. Waarschijnlijk online... Jullie ontvangen hier nog verdere berichtgeving over.

Het is een beetje bizar, maar dit is het laatste Pallieternieuws voor dit jaar...

*Een nieuw jaar ligt voor ons.*

*Laat 2022 een uitnodiging zijn om*

*nog meer verbonden met elkaar te leven..*

*Straal liefde, vreugde, vrede en geduld uit, ook vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing..*

*We wensen jullie allen het beste voor het nieuwe jaar...*

*Laat ons het beste van onszelf geven aan de mensen en de wereld om ons heen!*

*Het Pallieterteam*

