



Onze beste wensen voor 2022



Elk nieuw jaar begint met gelukwensen, voor velen ook met nieuwe voornemens.

Wij zouden zo zeggen : “ wacht in 2022 niet op bijzondere momenten, maar maak momenten gewoon bijzonder! “



Januari : een drukke maand.

De kinderen worden geëvalueerd, er volgen klassenraden met daarna een uitgebreid rapport en individuele oudercontacten.

Belangrijk is vooral om deze eerste weken te zorgen voor een goede nachtrust, zodat alle kinderen fit op school toekomen!

Project



Ook ons nieuwe project start volgende week : “Een heer in het verkeer”, waarover later meer...



En hoe zit het met alle regeltjes in verband met Corona?

Uiteraard blijven we alle maatregelen goed in acht nemen.

Het is belangrijk om de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus te blijven respecteren. Daarom blijft het belangrijk om:

- onze sociale contacten te beperken
- handen wassen
- vooral af te spreken in de buitenlucht;
- waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden of een mondk masker te dragen
- eventueel een zelftest te ondergaan indien u deelneemt aan een bijeenkomst
- mondk maskertje blijft verplicht in de bus.
- in de klas kijken we vanaf 6 jaar wat mogelijk is voor onze kinderen

Wat betreft de nieuwe maatregelen van de overheid geven we jullie het volgende mee :

Als er iemand in je gezin positief is, dan moeten de kinderen uit je gezin in quarantaine.

Bij onduidelijkheid of vragen mag je altijd telefoneren naar onze school, vraag naar meester Wouter of juf Gretl.

Uiteraard stuur je geen zieke kinderen naar school!

Heeft uw kind symptomen, zeker testen....

We hopen van harte dat deze pandemie zijn einde nadert en dat we weer gewoon terug naar

“ gewoon “kunnen...

Samen met jullie blijven we echter zo goed als we kunnen ons best doen om zeker stresstoestanden te vermijden en toch voor de aangename momenten en voldoende verbondenheid te zorgen door :

Geduldig vol te houden

Kleine stapjes te zetten

En aandachtig te luisteren naar elkaar...



Zo wensen we dus iedereen het nieuwe jaar :

Elke dag een kans om te bloeien als een roos

Elke dag een geschenk om het muziekstuk dat

leven heet in te oefenen

Elke dag een goed moment om opnieuw te beginnen

Fijne week verder...

