



Oorlog in Oekraïne

Ook in onze school proberen we op een duidelijke manier aan de kinderen door te geven wat er aan de hand is... Daarbij is het belangrijk om niets te verbloemen of te verzwijgen, maar tegelijkertijd niet te veel in detail te gaan. Daarnaast proberen we ook de psychologische kant van het verhaal te belichten: het is normaal dat je hier van schrikt, volwassenen schrikken ook van deze situatie. Dit gebeurt niet elke dag, daarom is het juist zo'n belangrijk nieuws. Verder is het zeker belangrijk dat kinderen weten dat het niet normaal is wat er nu gebeurt.

In deze moeilijke tijd is solidariteit heel belangrijk.

Het zal je maar overkomen.

Ook daar hebben we gesprekjes over. Wij Pallieters, kinderen van een school met een warm hart willen dan ook zeker ons steentje bijdragen. Onze leuze : "Nooit meer oorlog, a.u.b.!"

Op donderdag 31 maart organiseren we een sponsorloop. De kinderen krijgen hier deze week nog een briefje van mee. We organiseren dit in de voormiddag en ouders mogen komen supporteren, waarover later meer.

De middagbrooddoos

Het valt de laatste tijd op dat kinderen eigenlijk maaltijden meebrengen die we niet echt gezond kunnen noemen.

- Nuggets
- Worstenbroodjes
- Frituursnacks
- Enkel koeken...



We zouden willen vragen om de kinderen gewoon boterhammetjes, sandwiches... mee te geven en eventueel een stuk fruit.

Net zoals we het niet oké vinden dat kinderen Cola, Fanta, enz... drinken zouden we het erg appreciëren, mochten jullie ook een gezonde maaltijd in de boterhammendoos stoppen.

Dankjewel!

Het Pallieterteam