



Opening project "Oog in oog met onze voorouders"

Ons nieuwe project is weer op een leuke manier van start gegaan. Uud en Od werden geïnterviewd door Ann van Mol (de zus van Birgit van Mol). De kinderen leerden zo al een heleboel dingen over de tijd van onze voorouders. Tijdens de lessen in de klas zullen we nog een aantal weken terugreizen naar die tijd. Boeiend!



De evolutie van de mens



Wij maken zelf grotschilderingen

Oudervergadering

Na een vervelende en lange tijd van afstand houden, zijn ouders weer welkom op school, gelukkig... Daarom zal er ook binnenkort een brief meegegeven worden met verdere info over de oudervergadering.

Solidariteit met Oekraïne

Zoals jullie al weten, zullen we ons steentje bijdragen met een sponsorloop door onze pallieters. We kunnen ook al eerder wat hulp bieden. Juf Els, onze secretaresse, heeft hele goede vrienden van Oekraïne. Zij zijn dringend op zoek naar slaapzakken, slaapmatjes, handschoenen, zaklampen en verrekijkers. Wie dit thuis nog heeft liggen en er niet echt iets mee doet, mag dit aan onze school bezorgen. De vrienden van juf Els rijden regelmatig naar daar om deze spullen te bezorgen. Alle beetjes helpen...



Verloren voorwerpen



Deze spullen liggen al een tijdje bij de verloren voorwerpen. Laat ons weten als er iets bij is van je zoon/dochter. Indien we geen reactie krijgen, zullen we er andere mensen blij mee maken...

