



Beste ouders

We zouden het erg op prijs stellen, wanneer je iets te melden hebt, je dit niet doet via whatsapp.

Indien het een dringende boodschap is, kan je altijd naar school telefoneren of naar de leerkracht mailen.

### **Knip, plak, dicht en bewonder...**

Deze week leren de kinderen wat composities zijn.

Ze gaan op pad en bezoeken vernissages in het Dommelhof en in Palethe.

Ze bezoeken de bieb... Hier zoeken ze kunstwerken op en babbelen erover met elkaar, de juf...

- Wat valt op aan de compositie?
  - Welke kleuren heeft de schilder gebruikt?
  - Wat zou hij/zij daar bij gevoeld hebben, wat drukt hij/zij uit?
- enz...



Groene vingers...

Ook deze leerlingen trekken er op uit.



Ze gaan naar een plantenkwekerij (Kauffman) of bezoeken “Slegershof”, dit is een groentekwekerij.

Zelf hebben verschillende klasjes al gezaaid en de eerste bakjes waterkers geogst. Top!

Tot volgende week...

En.. het is lente...

*Lente*

*Als de vogels de plek van je wakker innemen...*

